

- 1.- Harun AKIN- Zonguldak
- 2.- Vahit ÇEKMEZ- Mersin
- 3.- Ahmet ERSİN- İzmir
- 4.- Halil AKYÜZ- İstanbul
- 5.- Mehmet KÜÇÜKAŞIK- Bursa
- 6.- Yücel ARTANTAŞ- Iğdır
- 7.- Ramazan Kerim ÖZKAN- Burdur
- 8.- İsmail ÖZAY- Çanakkale
- 9.- Hasan ÖREN- Manisa
- 10.- Ali OKSAL- Mersin
- 11.- Uğur AKSÖZ- Adana
- 12.- Vezir AKDEMİR- İzmir
- 13.- Abdulaziz YAZAR- Hatay
- 14.- Fuat ÇAY- Hatay
- 15.- Nadir SARAÇ- Zonguldak
- 16.- Ufuk ÖZKAN- Manisa
- 17.- Feridun AYVAZOĞLU- Çorum
- 18.- Atilla KART- Konya
- 19.- Halil ÜNLÜTEPE- Afyonkarahisar
- 20.- Muharrem KILIÇ- Malatya
- 21.- Enver ÖKTEM- İzmir
- 22.- Ahmet YILMAZKAYA- Gaziantep
- 23.- Abdurrezzak ERTEN- İzmir
- 24.- Osman ÖZCAN- Antalya
- 25.- Hüseyin EKMEKÇİOĞLU- Antalya
- 26.- Kemal SAĞ- Adana
- 27.- Atila EMEK- Antalya
- 28.- Mehmet S. KESİMOĞLU- Kırklareli
- 29.- Tuncay ERCENK- Antalya
- 30.- Sedat PEKEL- Balıkesir
- 31.- Erol TINASTEPE- Erzincan
- 32.- İsmail DEĞERLİ- Ankara
- 33.- Mehmet Vedat MELİK- Şanlıurfa
- 34.- Osman COŞKUNOĞLU- Uşak

**GEREKÇE**

1986 yılında o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Chernobil Nükleer Santralindeki ünitelerinden birisi kazaya uğramış ve kaza kontrol altına alınamamıştır. Oluşan radyasyon bulutu, haftalarca Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde dolaşmış, yağmurlarla birlikte besin zincirine ulaşmış, bu besinleri yiyen insanlarımıza etki etmiştir. Kazadan sonra olay yerinde 30 kişi ölmüş. Radyasyona maruz kalmış olup ta kanser riski artanların sayısı onbinlerle ölçülmüştür.

Kanser hastalıklarının çoğu, kanser yapıcı etkene maruz kalındıktan 15-20 yıl gibi bir süre içinde ortaya çıkar.

Chernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın üzerinden 19 yıl geçmiştir. Kanser vakalarının Karadeniz Bölgesindeki tüm şehirlerde hızla artması, kazanın etkilerinin günümüzde ortaya çıktığı kanısı, tüm Karadeniz Halkındaki ortak fikirdir. Bilimsel sonuçlara dayanmayan bu düşüncelerle ilgili kesin bir değerlendirmede yoktur. Ancak görünen bir gerçek var, Karadeniz Bölgesindeki kanser vakaları hızla artmaktadır. Hastanelerimizde kanser hastalığından ölen insanların istatistik verileri hiçbir zaman bizi gerçek sonuca ulaştırmamaktadır. Zira hastanelerimizde tedavi artık mümkün olmayan hastalar, evlerine yollanmakta ve evlerinde yaşamı sona eren hastalar, kayıtlara geçmemektedir.

Sağlık Bakanlığımızın yaptığı resmi açıklamalarda "Ukrayna'nın Chernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazayla ilgili kaza sonrasında ülkemize ulaşan radyoaktif yüklü bulutların bıraktığı radyasyon miktarına göre 50 yıllık süreçte 100.000 nüfus için 1 vaka beklenmektedir. Şu anki tekniklerle oluşan kanser vakalarının içinde, hangi vakaların Chernobil Nükleer Santral kazasına bağlı olduğunun tespiti de mümkün değildir.

Elimizdeki mevcut kanser kayıtlarına göre bölgede , ülke genelinden farklı olarak bir kanser artışı gözlenmemektedir. Bölgenin kanser dağılımı incelendiğinde, diğer bölgelerimize paralel bir kanser dağılımı ile karşılaşmaktayız.

Ülkemizde, dünya ile paralel olarak bir kanser artışı gözlenmektedir. Bu artış tek bir bölgemize ait olmayıp, tüm bölgelerimiz için geçerlidir. Elimizdeki veriler, Karadeniz bölgesinde Chernobil ile ilişkili bir kanser artışı olduğunu

kanıtlanamamaktadır. Kanser artışı ülkemizdeki sigara kullanımını artışı ile ilişkilidir” denilmektedir.

Bu açıklamaların içinde doğruluk payı olabilir, ancak Karadeniz Bölgesinde önceleri daha düşük, şimdilerde ise yüksek sesle seslendirilen ve bu kanser hastalarının artışıdaki sebebin Chernobil kazasının bölgeye yaydığı radyasyondan meydana geldiği düşüncesinin, insanların büyük çoğunluğunca kabul edilmektedir.

Elbetteki bilimsel gerçeklerle, varsayımlara varan gerçekleri aynı kefeye koyamayız. Karadeniz'deki kanser artışıyla ilgili Ulusal medyada sürekli tartışılan, sonucunda ise çoğunlukla suç, Chernobil'deki kazaya ve o zamanki yöneticilere yükleniyor. Halkında bu konudaki düşüncelerinin, bu doğrultuda olduğu gözlenmektedir.

Konu bu aşamaya gelmişken, Devlet olarak işin kolaylığına kaçıp, istatistik verilere dayanarak veya işi sigara kullanımına yükleyerek, sorumluluktan kaçamayız.

Bugüne kadar bu önemli konuda Hükümetlerce yapılan budur. Sorunu yok saymak, ileride daha büyük sorunlar yaratacaktır. Olan oldu artık yapılacak bir şey yok düşüncesine hiçbir ciddi devletin sığınacağını düşünmek bile istemiyoruz.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, yapılacak çok ayrıntılı bir araştırma kamuoyunun, özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın huzursuzluğunu ortadan kaldıracaktır. Kamu vicdanını rahatlatmak Yüce Meclisin en önemli görevlerinden biridir.

Yüce Türk Halkının tüm gerçekleri bilmesi en doğal hakkıdır, Kaldı ki burada bir insan için en önemli şey olan sağlık söz konusudur. Hükümetlerin bu konudaki kaçamak tavrını anlamak mümkün değildir. Bu hassas konuda sorumlu varsa ortaya çıkarılmalı, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir.

Bilindiği gibi kanser hastalığı, tedavisi çok yüksek maliyet gerektirmektedir. Tek suçu Karadeniz Bölgesinde yaşamak olan kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı, hatta bazı yöneticilerin sorumsuzluğu sebebiyle hastalığa yakalanmışsa, onlara yardım etmek, bizim görevimizdir.

Chernobil kazasıyla ilgili kafalarda soru işareti kalmaması, kamu vicdanının rahatlaması için bir Meclis Araştırması yapılmasını arz ederiz.