

70/407



T.B.M.M.  
DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ  
Grup Başkanlığı

Sayı : 646  
Tarih: 04.06.2005

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Son yıllarda devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında yanlış teşhis, tedavi veya ihmal sonucu meydana gelen travma, sakatlanma ve ölümlerin nedenlerinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İç Tüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

Fatma KURTULAN  
Van Milletvekili

1. Fatma KURTULAN - Van
2. Ahmet TÜRK - Mardin
3. Emine AYNA -Mardin
4. Selahattin DEMİRTAŞ-Diyarkabır
5. Sırrı SAKIK - Muş
6. Ayla AKAT ATA - Batman
7. Bengi YILDIZ - Batman
8. M.Nezir KARABAŞ-Bitlis
9. Akın BİRDAL-Diyarbakır
10. Aysel TUĞLUK - Diyarbakır
11. Gültan KIŞANAK - Diyarbakır
12. Hamit GEYLANİ-Hakari
13. Pervin BULDAN - Iğdır
14. Sebahat TUNCEL-İstanbul
15. Nuri YAMAN-Muş
16. Osman ÖZÇELİK - Siirt
17. İbrahim BİNİCİ - Şanlıurfa
18. Sevahir BAYINDIR - Şırnak
19. Hasip KAPLAN-Şırnak
20. Şerafettin HALİS - Tunceli
21. Özdal ÜÇER-Van

## GEREKÇE

Bilindiği gibi ülkemizde, sağlık alanındaki sorunlar bir çok yönüyle hala varlığını korumaktadır. Devlet hastaneleri ve özel sağlık kurumlarının çoğu, değişik nedenlerle ihtiyaca cevap verebilecek fiziki kapasiteye uygun olmamakla beraber, sağlık personeli eksikliği, personel başına düşen hasta sayısını ve yoğunluğunu arttırmaktadır. Hekim ve başta hemşire olmak üzere sağlık personelinin sayısındaki yetersizlik, performansı düşürmekte, tedavi süresinin uzamasına ve kimi zaman hastanın hayatını kaybetmesine ya da sakat kalmasına neden olmaktadır. Bir çok sağlık kurumunda mali veya yönetim eksikliğine bağlı olarak, gerekli tıbbi cihazlar alınamamakta, arızalanan cihazlar tamir edilememekte, teknik donanım iyi organize edilememekte veya cihazları kullanabilecek yeterli personel bulunmamaktadır. Bundan dolayı da acil durumlarda, gerekli müdahale aksamakta, zaman zaman, aynı anda birden fazla hastanın ölümüne sebep olacak olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Sağlık alanında reform olarak adlandırılan düzenlemeler, ihtiyaca göre belirlenmezken, deneyimli ve tecrübe kazanmış kadroların yerine yeni ve deneyimsiz kadroların istihdam edilmesi, sağlık alanında yaşanan koordinasyonsuzluğu ve karmaşayı, hayati problemleri yaşatacak seviyeye getirmiştir. İstihdam alanındaki aksaklıklara, ihtiyaç duyulan niteliğe uygun personelin atanmaması da eklenince, personel dağılımı ve kullanımında dengesizlik oluşmakta bu durum da hizmet kalitesini önemli oranda olumsuz etkilemektedir. Personelin kurumlar arası ve bölgeler arası dağılımındaki eşitsizliklere bir düzenleme getirilmezken, gerek mezuniyet öncesi ve gerekse mezuniyet sonrası eğitim programlarında halk sağlığı yaklaşımının güçlendirilmemesi, var olan programlara gerekli desteğin verilmemesi, sağlık sistemindeki sorunları arttırırken; teşhis ve tedavi yöntemlerinde telafisi olamayan hataların yaşanmasını da beraberinde getirmemektedir. Genel Sağlık Sigortası”, “Aile Doktorluğu”, “Sözleşmeli Personel Yasası”, “Kamudan Özele Sevk” gibi düzenlemelerle ne yazık ki vatandaşlarımızın sağlığına, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yaşam koşullarına, çalışma ortamlarına hedeflenen oranda bir katkı sağlamamıştır. Sağlık alanındaki özelleştirmeler, denetimsizliği doğururken, kar anlayışına göre şekillenen sağlık hizmeti, sağlık merkezlerinde büyük faciaların yaşanmasına neden olmakta, çok sayıda vatandaşımızın bu nedenden dolayı hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Nitekim 3 Ağustos 2008’te Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde iki haftada 27 bebek yaşamını yitirmiş, ölümlere gerekçe olarak da enfeksiyon gösterilmiştir. Yine 2 Şubat 2009 tarihinde İzmir’de, Dr. Hayri Ekrem Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde gerçekleşen doğum sonrasında, bebeğin yere düşürüldüğü ve bu yüzden sakatlandığı ileri sürülmüştür. Yakın bir tarihte, Balıkesir’de doktorların öldüğünü söyleyerek ailesine kutu içinde verdiği bebeğin, gömülmeden önce yaşadığının anlaşıldığı iddia edilmiştir. 30 Mayıs 2009 tarihinde, Mersin Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde, hastanedeki taşeron firmada hasta bakıcı olarak çalışan ve sarhoş olarak işe geldiği iddia edilen bir hasta bakıcı ile personel arasında çıkan kavgada taraflardan birinin, hasta yatağında yatan, 9 yaşındaki Eren Söylemez adındaki çocuğun üzerine düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilmiştir. 25 Mayıs 2009’da, Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’nde çıkan yangın sonucu, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta hayatını kaybetmiştir. Bu örneklerin çoğaltılabileceği dikkate alındığında, sağlık sisteminde yaşanan sorunların nedenlerinin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesini için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir.