



İnsanca yaşam, her vatandaşın en temel hakkıdır. İnsanca yaşam ancak toplumsal refahın adil olarak bölüşüldüğü, tüm vatandaşların başta sağlık ve eğitim olmak üzere toplumsal hizmetlerden pay aldığı bir düzen içinde mümkün olabilecektir. Çağdaş toplumlarda gelinen nokta itibarıyla, artık ahlaki ve hukuki bir zorunluluk olarak kabul edilen insanca yaşamın önündeki en büyük engel ise şüphesiz ki yoksulluktur. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, sosyal devletin temel görevi ve sorumluluğudur. Zira sosyal devlet, fırsat eşitliği sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve sosyal denge, güçlü bir sosyal devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Yoksulluk maalesef tüm toplumlarda görülebilen küresel bir sorun olmakla birlikte öncelikle mücadele edilmesi gereken en büyük toplumsal yaralardan biridir. Ne yazık ki, kendisi de bir sosyal devlet olan ülkemiz bu alanda hala yeterli düzeye ulaşamamış, yapılan çalışmalar bu sorunun ortadan kaldırılmasına yetmemiştir. Bir başka deyişle yoksulluk, tüm toplumlarda görülebilen ancak ülkemizde kadere dönüşebilen bir sorun haline gelmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de nüfusun % 16,1’i yani 12 milyondan fazla vatandaşımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Üstelik TÜİK tarafından bu verilere esas alınan gelir tutarı aylık 339 TL; yıllık ise 4.069 TL’dir. Yani aylık 339 TL’nin üstünün yoksulluk sayılmadığı bir değerlendirmede dahi, bu kadar çok sayıda yoksul vatandaşın bulunması, ülkemizde yoksulluğun geldiği yeri fazlasıyla anlatmaktadır.

Üstelik ülkemiz açısından konuya ilişkin bir diğer önemli sıkıntı da sadece işsizlerin, düzenli geliri olmayanların değil; çalışanların önemli bir kesiminin de yoksulluk eşiğinde olmasıdır. Zira çalışanlarımızın önemli bir bölümü asgari ücret düzeyinde gelir elde etmekte, Şubat 2013 itibarıyla 774 TL düzeyindeki asgari ücret tutarı ise bırakın yoksulluk sınırının, açlık sınırının dahi altında bulunmaktadır.







Yoksulluk açısından içinde bulunduğumuz bu hazin durum, ülkemizdeki gelir dağılımına da fazlasıyla yansımaktadır. Maalesef ülke nüfusumuzun önemli bir bölümü ülke refahından payını alamamaktadır. Yine TÜİK verileri göstermektedir ki, Türkiye’de gelir dağılımında ciddi adaletsizlik yaşanmaktadır. Zira, hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre nüfusun ilk %20’si gelirin 6’sını alırken son %20’si ise %45’ini almaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizdeki yoksulluk sorununun nedenlerinin ortaya konulması, yoksulluğun ülkemizde geldiği noktanın ortaya çıkarılması, yoksullukla etkin mücadele edilerek gelirin daha adil dağılımına da katkı sunmak için atılması gereken adımların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci; TBMM İktüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 07/02/2013



Prof. Dr. Aydın AYAYDIN  
İstanbul Milletvekili

2- Ercan Cengiz  
İstanbul Milletvekili

ADI SOYADI	SEÇİM BÖLGESİ	İMZASI
Muslim Sam	İSTANBUL	
Bülent KUSOĞLU	Ankara	
Musa GANU	Tunceli	
H. İlyas GÖREN	İzmir	
Kazım KURT	ESKİŞEHİR	
İzzet ÇETİN	Ankara	
Ayhan ATAN	Mersin	
Vahap SEZER	Mersin	
Kamer ÖLMEZ	Tunceli	
Mirza Yalçınkaya	Bartın	
Ali İhsan KÖKTÜRK	Şanlıurfa	
Osman AYDIN	Aydın	
Mehmet Ali Susam	İzmir	
Ali SARIBAŞ	Çanakkale	
Rahmi Asya TÜRELİ	İzmir	
Ali Rıza ÖZTÜRK	Mersin	
Ferit Nevriş Akdoğan	İST	
Faah ÖZTÜRK	Tebriz	
Ömer ŞEHİD ALPATAN	Muş	
Tolga ÇARDAŞ	Muş	
Engin DETAĞ	Sinop	