

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Özellikle araştırılması gereken en önemli konu askerlerimizi intihara zorlayan etkenler nelerdir. Yalnızca psikolojik ve diğer sebeplere bağlayarak üstünün kapatılması ne kadar doğrudur. İntihar etme olayı insanın canına kıyması öyle basit bir olay gibi görülmemelidir. Askerleri bu noktaya getiren sebepler, iç ve dış etkenler nelerdir, bunların araştırılması gerekmektedir. Araştırma yapılırken intihar eden askerlerin, nereli oldukları, eğitim durumları, etnik yapıları ve inanç durumlarının araştırılması ve bunların bir etken olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla Anayasanın 98'inci, TBMM İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.




KADİR GÖKMEN ÖSÜT  
İST. MU



Dr. Muharrem IŞIK  
Erzincan Milletvekili

  
Celal BINGÖL  
İstanbul MU

Candan YÜCEER  
TEKİRGÖZ MU

  
Sadıka ÖZ  
KAYSERİ MU



İhsan KALKAVAN  
Samsun M. V. K.

  
Ahmet TOPRAK  
Afyonkarahisar



  
İhsan DEMİREL  
Bursa MU

  
Mustafa ÇAY  
İzmir MU



Ramiz TOPAL  
Amasya MU

  
Mehmet Halil KÖPÇÜ  
Kocaeli

  
Erhan AKSU  
İzmir

  
Ali SARIBAŞ  
Gökale MU







## GEREKÇE

Özellikle son on yılda vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlarımızdan intihar edenlerin sayısının 970'e ulaştığı ve bu sayının şehit sayısını bile geçtiği tespit edilmiştir.

Hem şehit olan askerler hem de intihar eden askerlerin aileleri, çocuklarını asker ocağına gururla gönderirken ölmeleri için değil; vatanına hizmet etsinler diye ve vatani görevlerini yerine getirip sağ salim evlerine geri dönsünler diye beklerler. Şehitlik mertebesi her ne kadar aileler ve halkımız tarafından bir övünç sebebi olarak görülse de ateş düştüğü yeri yakmaktadır. Şehit olan askerlerimizin aileleri ne kadar acı çekseler de övünç olarak gördükleri şehitlik mertebesinden dolayı kendilerini ancak teselli edebilmektedirler. Devlet ise şehit ailesine ve yakınlarına gerekli yardımı yetersiz de olsa yapmaktadır.

Ancak intihar eden askerler konusu, hem aileleri hem de halk tarafından hep bir soru işareti olarak kalmaktadır. Üstelik devlet, intihar eden askerleri önemsememekte ve defin işlemleri yapılırken bile ayrımcılığını açık bir şekilde göstermektedir. İntihar eden askerler vatani görevini yapmak için gönderilirken devlete emanet edilmiş ve asker ocağı ana kucağı diyerek gönül rahatlığı içinde yolcu edilmişlerdir. Çocuklarını o kadar güven duygusu içinde gönderiliyorlar ki, halk arasında adam olmak için askerliği yapmış olmak şart gibi görülür olmuştur.

Oysaki son 10 yılda 970 askerin intihar etmesi bu ocakta bazı işlerin yanlış gittiğini göstermektedir. Milletvekillerimizin verdiği birçok araştırma önergesine rağmen TBMM'de bu konu ele alınmamıştır. Daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri kendi bünyesinde yaptığı soruşturmalarla geçiştirmiştir. Meydana gelen tüm intiharlarda hiçbir sorumlunun bulunmaması, bulunsa dahi bunun açıklanmaması aileleri daha çok üzmüştür.

Burada asıl önemli olan şey iktidarın bu konu üzerinde Milletvekilleri tarafından verilen araştırma önergelerini Meclis gündemine almayarak direnç göstermesidir. Kozmik odaların bile açıldığı bir dönemde bu konunun üstü neden kapatılmak istenmektedir. Gizlenmek istenen bir şeyler mi var ki bu konu kamuoyuna açıklanmıyor. Mecliste kurulacak bir araştırma komisyonu ve bu komisyona katılacak uzmanların çalışmaları ile bu intiharların önüne geçilebilir mi? Bunu araştırmak gerekmektedir.