



T.B.M.M.  
CUMHURİYET HALK PARTİSİ  
Grup Başkanlığı  
Tarih: 7.3.2013  
Sayı: 760

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

HES'lerin ülkemiz tarımına olan zararının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekmektedir. HES'lerin yapıldığı bölgede tarımsal üretimde nasıl bir azalma olduğu, ne kadar tarım alanının boş bırakıldığı araştırılmalı ve bunun paralelinde hayvancılıktan vazgeçenlerin sayısının tespit edilmesi gerekiyor. HES'lerle elde edilen enerji mi önemli yoksa ülkemizde biten tarım ve ona paralel azalan hayvancılık mı daha önemli olduğu ivedilikle tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca HES'lerin doğaya verdiği zararlarında tespit edilerek yeşil alanları nasıl etkilediğinin de belirlenmesi amacıyla anayasanın 98'inci, İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Sarıhan  
Sarıhan  
İst. M.

Mehmet S. Keskinçelebi  
K. E. M.

Muharrem IŞIK  
Erzincan Milletvekili

Celal DİNÇER  
İstanbul M. V.

Recep Gürbüz  
Edirne M. V.

Mehmet Ali Editoğlu  
Hatay M. V.

Ali Demirel  
Adana M. V.

Alihan Demirel  
Bursa M. V.

Ali Sarıbaş  
Sakarya M. V.

Dr. Mehmet Şeker  
Gaziantep M. V.



## GEREKÇE

Ülkemizde sürekli HES yapılınsın diye özel teşvikler verilmekte. Doğaya verdiği zararlar ise hiç göz önüne alınmamaktadır. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'de HES yapımına çok büyük hız verilmiş olup, buna paralel olarak da tarım ve hayvancılık azalmıştır.

Uygulama politikaları hayvancılığı bitme noktasına getirmişken, HES'lerin doğaya vereceği zararlar da büyük bir etmen olacaktır. Her ne kadar yapılan HES'lerin can suyunu vermek zorunda olduğu söylene de pratik uygulamada ne yazık ki böyle olmamaktadır. HES'lerde yalnızca kaynak su değil, tüm çevredeki sularda toplanarak kanallar Oluşturulmaktadır. Yapılan HES'ler de bu uygulamalar görülmektedir. Ayrıca yapılan HES'ler çevreyi eskisi gibi bırakacaklar sözleri de havada kalmakta, çevreyi düzelteceklerine çok daha kötü hale getirmektedirler.

Su, tarım ve hayvancılık bir zincirin halkalarıdır. Biri koptuğu zaman bu köprü bozulacak ve büyük bir darbe görecektir. İlk çağlardan bu yana insanlığın en temel sorunu açlıktır. Bugün dünyada 850 milyondan fazla insan yeterli gıda bulamazken bunun 200 milyondan fazlası 5 yaşından küçüktür. 2 milyar insan yoksulluk sınırında, 1,2 milyondan fazla insan ise güvenli su bulamamaktadır.

Ülkemizde de önemli bir oranda açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan insan vardır. Artan nüfus ve yeryüzünde tarıma elverişli toprakların sınırlı oluşu gibi faktörler dikkate alındığında tarıma elverişli yerlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Her geçen gün ekilen alanların azaldığı bir gerçektir. Buna sebep olan etkenler çeşitli olmakla birlikte sulamada en önemli sebeplerden birisidir. Hem sulama suyunun pahalı olması, hem de yetersiz olması nedeniyle ekili alanlar hızla azalmaktadır.

HES'ler yapıldığı bölgedeki tüm suları toplayıp yasalara rağmen can suyunu tam olarak ve yeterince vermemektedir. Ayrıca çevresinde olan suları da toplayarak bölgede yeşil alan bırakmamaktadır. Elektrik enerjisi elde edelim derken insanın yaşaması için en önemli enerji olan besin maddelerinin üretilmesini yok ediyoruz.

Kırsal iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak artan kuraklık ve emperyalist ülkelerin uyguladığı diğer ülkeleri kendilerine köle etme politikaları ve milletleri açlık ile terbiye etme çalışmaları hızla sürmektedir. Kendi çıkarları doğrultusunda ülkelerdeki yer altı zenginliklerini ele geçirmek için özel politikalar uygulayan emperyalist güçler gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere özel projeler uygulanmaktadır.

Ülkemizde bu politikalardan nasibini almaktadır. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için su olmazsa olmaz bir faktördür. Gıda bakımından kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğu söylenen ülkemiz, şu sıralar dışarıdan ithal saman getirir duruma gelmiştir.